

ΠΟΡΕΙΑ 600 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ

Τερμάτισαν οι «πεζοπόροι της αγάπης»

Έφθασε χθες στο τέρμα της η μεγάλη πορεία των 600 χιλιομέτρων που περπάτησαν ο Αγγλοκύπριος Ιωάννης Μούσκος και η ομάδα του Ιδρύματος «Ανάσα για Ζωή».

Οι φιλόνηθοι- πεζοπόροι που διήλθαν από τα περισσότερα χωριά και περιοχές της οροσειράς του Τροόδου κατέληξαν χθες το πρωί στο Δημαρχείο Λεμεσού. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοντίδης τίμησε τους πεζοπόρους με ειδική πλακέτα και κατέθεσε για τον σκοπό τους την επιταγή - εισφορά της τοπικής αρχής.

Η πορεία η οποία διάρκεσε 21 μέρες, δύο μέρες λιγότερες από ότι είχε αρχικά προγραμματισθεί, εντάσσεται σε σειρά εκδηλώσεων του Ιδρύματος «Ανάσα για Ζωή» στην Κύπρο και το Λονδίνο για ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση για την ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Πνεύμονα διεθνούς επιπέδου για τα παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Το ιατρικό αυτό κέντρο προγραμματίζεται να συσταθεί και να λειτουργήσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2005, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρως εξοπλισμένο και πανέτοιμο ιατρικό εργαστήριο για την έρευνα και τη θεραπεία ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Το Κέντρο Πνεύμονα για Παιδιά σχεδιάζεται να είναι μέρος του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III» στη Λευκωσία. Επιπλέον το Ίδρυμα θα δωρίσει ιατρικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος στα επαρχιακά νοσοκομεία της Λεμεσού, της Λάρνακας και της Πάφου.

Η σύσταση του Κέντρου Πνεύμονα για Παιδιά «Ανάσα για Ζωή» θα αναβαθμίσει την υπάρχουσα Παιδοπνευμολογική Κλινική και Ερευνητική Μονάδα στο Μακάρειο Νοσοκομείο που εξειδικεύεται στη θεραπεία παιδιών με ασθένειες των πνευμόνων. Το απαραίτητο για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού κεφάλαιο ανέρχεται στις £200,000 από τις οποίες οι £56,000 έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην Κυπριακή παροικία στο Λονδίνο, ενώ ένα μεγάλο ποσό μαζεύτηκε με τη συνδρομή του Ιωάννη Μούσκου και ομάδας του Ιδρύματος, που συνόδεψε τον Αγγλοκύπριο κατά την πορεία του των 600 χιλιομέτρων στην Κύπρο.

Γ.Κ.